



*Verwond en verwonderd  
baan ik mijn weg  
dagelijks  
vangt mijn oorsprong aan  
dichter  
bij Gods genade.*

## Frieda Anna Claeys

° Mortselsel, 9 februari 1944

† Wilrijk, 5 april 2017

binnen de vriendenkring, omringd en gezalfd in Godsvertrouwen.

De verrijzenisviering zal plaats vinden op **woensdag 12 april 2017**  
**om 11 uur** in de kerk van Sint-Joris, gelegen, aan het  
Mechelseplein te Antwerpen.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan in de kerk  
**vanaf 10.30 uur.**

De asurne zal bijgezet worden in het urnenveld op de begraafplaats  
van Berchem omstreeks 15.45 uur  
ingang aan de Koninklijkelaan.

Bloemen noch kransen

*Er is gelegenheid tot groeten in het Antwerps Uitvaartcentrum,  
Te Boelaarlei 100 in Borgerhout, elke werkdag t.e.m. dinsdag, tussen 13 u. en 16.30 u.,  
telkens na een telefoontje op het nummer 03.235.40.21.*

Dit melden u met droefheid:

Dries en Bieke Claeys-Madou  
Mia Claeys (†)  
Hilda en Guido (†) Daems-Claeys,

*haar zus en broer,*

Koen en Pascale Claeys-Daneels, Charro en Jimi  
Peter en Miki Claeys-Dwianto, Sarie, Tara en Yana  
Maaïke en Koen Claeys-Grandry, Tibo, Simon en Viktor  
Gert en Klaartje Van der Haegen-Claeys, Pablo  
Jan Claeys (†)

Marc en An Daems-Verbelen  
Leen en Walter Van De Vloet, Vincent Van De Vloet en Era Valenzona  
Jan Daems en Christian Gmünder

*haar neven en nichten en  
klein- en achterkleinkinderen,*

De families Claeys-Daems en Madou

De Solvynsgemeenschap, haar thuis  
Paul Scheelen  
Geert Willems  
Annemie Luyten  
Eric en Leen Herrebosch  
Koen Bisschop  
Ann Van den Buys

De Geloofsgemeenschap van Sint-Joris.